

LUD. SMIDS, M. D.
SCHATKAMER

200
T 2

DER
NEDERLANDSSE
OUDHEDEN;
OF
WOORDENBOEK,

Behelsende

NEDERLANDS

Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren, Rievieren, Vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens en Lands wysen.

Vercierd met LX Verbeeldingen, van soo geheele als vervalene Heeren Huysen, Sloten en Kasteelen, meerendeels geteckend door ROELAND ROCHMAN.

Nevens een *Bladwyser*, in de gedaante van een *Land-Chronyk*.



T A M S T E R D A M,

By PIETER DE COUP, Boekverkoper in de Kalverstraat, in Cicero, 1711.

GOEREE; een stad op een eiland, wel eer, door den koophandel en scheepvaard, alle gebuiren trotseerende; doch, door het stoppen van haar haven, van dat toppunt afgeslooten. Wierd wel eer onder Zeeland gerekend. *Boxhorn. Ste-deb. 347 bl.*

Voorts gedenkt een seker oud Rym, by *Pars (Katw. 125 bl, uit H. van Dam* genoomen) van een rywegh tuffen Goeree en den Briel. Maar wat heeft de zee daar sedert een diep gat gemaakt! Sie *Visfers Holland.*

Ook segt men dat oud Flardingen, of Vlaardingen hier ontrent, al voor ruim 460 jaaren, met alle haar huysen, door het zeewater, tot de grond toe is vernield. Men heet deese plaats, by de oostduynen, ontrent de stad, de *Oude Wereld*. Immers, met het afwyken van de zee, ontdekken de inwooners aldaar niet alleenlyk lange straaten en grondslagen van groote huysen, maar vinden ook somwylen Rooms geld en andere seldsaamheden. *Van Dam, Beschryv. van West-Voorn en Goeree. Tuisk, Chronyk, 2 D. 1762 bl. Goudboeve, 93 bl, by Pars, Katw. 124 bl. en Naamrol. 144 bl.*

Want dat men heden Flaardingen heet, geloofd men dat geensins is op haar oude plaats geset. *Baudartius, by de aangezogene van Dam, 10 B. 10 bl.*